

## De pedaalridders van Noord-Thailand

**Etienne Daniëls**

Oprichter van Click and Travel, Chiang Mai iland



*Etienne Daniëls, uit Kleine-Brogel, is na een avontuurlijk leven en 850 parachutesprongen, waarvan 750 in vrije val, "down to earth" geworden: deze gewezen paracommando verhuurt fietsen aan toeristen in Chiang Mai via het bedrijf dat hij in 2000 oprichtte en uitbaat met zijn Thaise vrouw: Click and Travel Ltd. Fietsen, mountainbikes en zelfs een Hollandse tandem; alle mogelijke tweewielers heeft Click and Travel in de aanbieding.*

### Jongste van 18 kinderen

Etienne blijft Chiang Mai verrassen als hij met een ligfiets door het chaotisch verkeer laveert. De ex-Limburger biedt in het land van de glimlach soft adventure cycling aan, maar ook vlottentochten en jungle-trekkings. Voor de Thais is hij een *somchai*, een gentleman.

Daniëls, die 42 jaar geleden het levenslicht zag, was de jongste van 18 kinderen. Vijf broers werkten in de put, zoals hij de Limburgse steenkoolmijnen omschrijft. Tussen 1978 en 1989 was hij onderofficier bij de

Belgische paracommando's. "Ik ben een adrenalinefreak. Rotsklimmen en raften zijn mijn ding en ik heb ook 65 vluchten met een paraglider op mijn actief."

Etienne week in 1992 uit naar Thailand en stapte de reisindustrie in als tourleider voor BEST tours, Jetair World, Unitravel, Hotelplan, Kras Ster Vakanties en andere to's.

### Ecotoerisme promoten

Daniëls: "In 1996 ripte een hersenspinsel: iets doen met fietsen waarvoor ik een passie had gekregen. Een uitdaging, niemand zag

dat zitten. Ik zette door en organiseerde een eerste fietstocht. Ik wil dat de toeristen Thailand op een andere manier ontdekken; ik zou het kunnen omschrijven als *verantwoordelijk verantwoord reizen* zonder roofbouw op de lokale cultuur, natuur noch op de klanten. Ik hou me vooral bezig met de praktische kant van het bedrijf, mijn vrouw Sripun doet de administratie. We hopen dat onze twee zonen Michel (9) en Anthony (7) later het stuur van ons zullen overnemen, want we blijven het ecotoerisme promoten. Ons aanbod varieert van tochten van een halve dag tot rondritten van twee weken. De moeilijkheidsgraad gaat van licht avontuurlijk tot uitdagend. Onze mountainbikes zijn uitgerust met moderne Shimano-technologie. Kinderfietsen hebben volledige vering. Valhelmen zijn uiteraard verplicht. Een volgwagen voegt zich op afgesproken plaatsen bij de groep met spijs en drank. Het onderhoud houden we strikt in eigen hand. Fietsers ontdekken Noord-Thailand op een intense en authentieke manier. Op een fietstocht nabij Chiang Mai doen we bv. een melaatsenkolo-

nie aan waar de deelnemers artisanale voorwerpen in het atelier kunnen kopen. Die mensen verdienen jaarlijks zo'n 4.000 euro aan ons. De klant houdt daar een goed gevoel aan over."

### Belgen en Nederlanders, de fanaten

Daniëls: "Uit ervaring weet ik dat de Nederlanders en de Belgen de échte fietsfanaten zijn; de Amerikanen daarentegen zijn een ware ramp. Ik zeg maar: liever 10 man met de goesting op de fiets, dan 30 met tegenzin. Van Chiang Mai tot de Gouden Driehoek wordt amper 35 kilometer op hoofdwegen gereden, de rest in het ongerepte binnenland. Toen ik met de zaak begon, had ik wel fietsen, maar geen begeleiders of gidsen. Inmiddels heb ik ze zelf opgeleid. De leider moet polyvalent zijn: fietser, gids, mecanicien, verkeersagent. Ongewoon voor de Thaise samenleving, die opgedeeld is in *waljes*."

"Thailand is een *déjà vu*, het België van een halve eeuw terug; geen sociale bescherming, geen pensioen, geen uitkeringen maar wel een innige familieband. Dat heb je in West-Europa niet meer. Sripun en ik voeden de kinderen *gemengd* op. Zo krijgen ze het beste uit twee werelden mee: de discipline van het westen en het familiegevoel van de Aziaten," besluit Etienne Daniëls.

### Thailand of België?

ED: Ongerwijfeld Thailand. Ik ben al 7 jaar niet meer in België geweest en als ik via het internet contact heb met het thuisfront, merk ik dat de Belgen vooral met luxe problemen bezig zijn en dat de samenleving verzuurt. Dat steekt schril af tegen de levensvreugde van de Thais.

### Thais eten of Belgisch?

ED: Geen twijfel mogelijk: Thais. Ik waardeer de lokale vegetarische keuken, maar Italiaanse verse pasta is ook onweerstaanbaar.

### Mooiste plek in Thailand?

ED: Volgens mij Mae Hong Son, maar Krabi staat nog op het verlanglijstje.

### Heimwee naar België?

ED: Niet echt. Ik ben er weggegaan, omdat ik nie-

## Q & A

belemmerd voelde. Ik kon er niet werken zoals ik wou. Papierwinkel, wetten, plichten...

### Ooit gedacht aan een terugkeer met de familie?

ED: Dit is ooit zeer kort ter sprake gekomen toen de kinderen nog niet schoolplichtig waren.

### Wat mis je wel aan België?

ED: Witloof, Bruegelkraas uit Kleine-Brogel en Dobbel Palm. Maar vooral Kerstmis. Net als thuis installeren we een kerstboom en tuigen we hem

op met pakjes. Zalig!

### Voel je je een Thai of een Belg?

ED: Als een ei, zo voel ik me; wit van buiten, geel van binnen.

### Waarom blinkt België uit?

ED: Vrouwentennis. Ook hier volg ik de topprestaties van Kim Clijsters en Justine Henin-Hardenne op de voet.

### Wat zijn de minpunten aan Thailand?

ED: De wetgeving met betrekking tot de buitenlanders: die hebben hier hoegenaamd geen rechten.

### Gemakkelijke of moeilijke klanten?

ED: Moeilijke klanten zijn er niet: ons product maakt een natuurlijke selectie. *Bikels* fietsen namelijk niet...

## Contactgegevens

Info: Click and Travel Ltd.  
153/60 Chiang Mai to Hod Road  
Tambon Paded Amphur Muang  
Chiang Mai 50100 Thailand  
Tel: 0066/53.201194  
Fax: 0066/53.281554  
e-mail: info@clickandtravelonline.com  
web: www.clickandtravelonline.com